



Nieuwsbrief

juli 2011

De kinderen van Flores vzw

EEN FEESTJE BOUWEN!

SINT-TRUIDEN EN ZWEVEGEM

Dit jaar was het zover. Marie-Jeanne kwam nog eens op vakantie naar België. Alhoewel, wat noemt men vakantie: doktersbezoek alhier (niet dat er in Indonesië geen dokters zijn, maar je moet er tijd voor maken), een spreekbeurt aldaar, nog even naar de sponsors in Nederland want die willen haar natuurlijk ook zien... Een druk bezette agenda dus. En als Marie-Jeanne alle uitnodigingen had moeten aannemen, dan had ze dagen nodig gehad van 25 uur. Om toch iedereen de kans te geven om haar te ontmoeten, organiseerden wij het Flores Event, dit jaar op 2 locaties.

Sint-Truiden mocht de spits afbijten. Op 20 februari verwelkomden wij in het Kazelhof te Sint-Truiden een 120-tal geïnteresseerden, waaronder Vlaams volksvertegenwoordiger Marino Keulen en de Sint-Truidense burgemeester Ludwig Vandenhove. Na een kort welkomstwoordje door Marleen Colson, was het tijd voor de premiere van "Met Chan op stap in Flores". De film toonde de verschillende tehuizen en hun werking, en liet in het tweede deel zien hoe de dag van een kind verloopt in een tehuis. De stilte in de zaal was betekenisvol. De vochtige ogen van sommigen achteraf nog meer. Na de film kwam Marie-Jeanne aan het woord. Voor vele mensen was het een eerste persoonlijke kennismaking met haar. En we kunnen zeggen dat het er een was die mocht tellen. Marie-Jeanne sprak over de moeilijkheden, over de verwezenlijkingen, over de noden, over de dromen. Het ene moment in volle ernst, het andere moment met een kwinkslag er tussendoor. Vragen werden beantwoord. Zo weet nu iedereen hoe Marie-Jeanne in Indonesië terecht kwam: met het vliegtuig! Wie Marie-Jeanne kent, weet dat het vrij moeilijk was om haar te laten afronden maar de nood was er want ook de innerlijke mens verdiende aandacht. De koffie stond klaar, de taart was gesneden. De oplossing van Marie-Jeanne simpel: twee stoelen werden klaargezet en wie nog vragen had, mocht vooraan in de zaal bij haar op 'spreekuur' komen. Ondertussen werden er nog foto's getoond van het werk van Marie-Jeanne en zorgden onze jongste helpers

Suzy en Pieter-Jan dat de mensen ook de weg vonden naar de verkoopstand waar we, naast de kaarsjes die we al een tijdje te koop hebben, ook verschillende dingen aanboden die we uit Indonesië meebrachten. De houten kandelaars waren gemaakt in de kindertehuizen, de armbandjes werden gemaakt door de vrouwen in Watublapi.

De verkoop van deze dingen komt dan ook rechtstreeks ten goede aan de lokale bevolking. De DVD van de film ging eveneens vlot de deur uit.

13 maart was het dan de beurt aan Zwevegem. Na een toespraak door onze voorzitter Bart en de schepenen van ontwikkelingssamenwerking Isabelle Degezelle, werd een eerste voorstelling gegeven van de film "Met Chan op stap in Flores". Daarna mocht Marie-Jeanne nog enige toelichting geven bij de haar werk. Tussendoor konden we genieten van de mooie muziek ons gebracht door een cello kwartet dat hiermee zijn eerste officiële concert gaf.



Een heerlijk aperitief volgde. Ondertussen had de catering niet stil gezeten en konden we onze benen onder tafel steken om te genieten van een smakelijke Oosterse maaltijd. Als af-

sluiter van de maaltijd was er koffie met Limburgse vlaai.

Natuurlijk was ook daar tijd om persoonlijk met Marie-Jeanne te praten. Het was voor haar een mogelijkheid om verschillende oudbekenden terug te zien, maar ook om kennis te maken met veel nieuwe mensen die haar werk steunen. Ook hier werd de verkoopstand druk bezocht. Naast de producten die in Sint-Truiden werden verkocht, konden mensen hier ook nog typisch Indonesisch houtsnijwerk kopen. Dit ging dan ook vlot van de hand. Net zoals de haarspelden, notaboekjes, DVD van de film en muziek-CD met traditionele Indonesische liedjes en kinderliedjes, gezongen door de meisjes van het Ashrama en door de kinderen in de tehuizen.

We danken bij deze nogmaals iedereen die door zijn of haar helpende handen bijdroeg tot het welslagen van beide events. Maar meer nog danken we iedereen die door zijn aanwezigheid steun gaf aan het project van Marie-Jeanne in Indonesië. Dankzij uw bijdrage kon Marie-Jeanne weer een aanzienlijk bedrag meenemen voor "haar" kinderen.



De kinderen van Flores vzw

Aalbeeksesteenweg 94 8500 Kortrijk
Tel. en Fax 056 21 20 90 info@dekinderenvanflores.be
www.dekinderenvanflores.be



FINANCIËLE ADOPTIES



Dankzij de nieuwe aanmeldingen na de evenementen in Sint-Truiden en Zwevegem, hebben we meer dan 120 lopende financiële adopties. Een stevige steun voor onze organisatie, maar vooral... een zekerheid voor meer dan 120 kinderen. Voor de kleintjes betekent het voldoende eten, voor de groten komt er ook de school bij. Voor allen betekent het geld om naar de dokter te gaan als ze ziek zijn,

en geld voor medicatie en andere zorgen die nodig zijn.

120, een mooi getal en toch... tegelijk met de updatefiles van de lopende adopties, kregen we informatie door over kinderen die dringend steun nodig hebben. Ook hun ouders en familie hebben onvoldoende mogelijkheid om voor hun te zorgen. We durven dan ook vragen of u eens wil nagaan in uw familie of kennissenkring, of er mensen zijn die net als u, hun hart willen laten spreken en de kinderen willen steunen. Met **0,3 euro per dag** geeft u een kind een betere toekomst. Vele andere noodlijdende kinderen die niet kunnen terugvallen op adoptieouders blijven evenwel niet in de kou staan. Zij genieten opvang in de tehuizen of krijgen financiële steun of concrete hulp, bv. melkpoeder, een zak rijst via... het sociaal fonds van mama België.

Ondertussen is Norma Ngewi al goed ingeburgerd als secretaresse van Mama België, en als onze contactpersoon wat betreft de financiële adopties.

We zijn ook blij dat Norma, met de ruggensteun van Mama België, zeer goed gewerkt heeft en dat ze van alle kinderen in het adoptieproject (uitgezonderd die pas dit jaar in het project kwamen) een nieuwe foto heeft gemaakt en gezorgd heeft dat hun ontwikkeling werd opgetekend. Al deze informatie wordt nu volop verwerkt. De families die adoptiekinderen hebben uit



de tehuizen Nativitas en Maria Visitatie ontvingen reeds hun update. De mensen die kinderen ondersteunen in Maria Stella Maris, Assumptio en/of in Ressurexio, vragen we nog even geduld te hebben. We zijn volop met de vertalingen bezig.

KOM JE OOK NAAR HET FAMILIEFEEST IN BOKRIJK?



Zondag 28 augustus moet je er zeker bij zijn. Tussen 10-18 uur gaat op het evenementenplein van het domein Bokrijk een groots Wereldfeest door. Je kan er niet enkel meer dan 100 standen bezoeken, maar ook de handen uit de mouwen steken bv. om met klei te klodderen in het atelier, een masker te fabriceren, een dansje te wagen, te kokkerellen en zoveel

meer. Om 16 uur gaat heel Limburg uit de bol en maakt "kabaal voor Fairtrade" om een signaal te geven dat eerlijke handel en duurzame ontwikkeling toch wel veel fans heeft. Kortom: informatie én pret voor jong en oud. En dat allemaal gratis!

De Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking van Sint-Truiden neemt deel. Wij zijn graag op de uitnodiging van de GROS ingegaan om samen met hen te participeren. Meer informatie volgt later op onze web site.

MET CHAN OP STAP IN FLORES

HET LEVEN VAN EEN KIND IN DE TEHUIZEN VAN MAMA BELGI.



Vorig jaar hebben Marleen en Luc hun indrukken van het bezoek aan Flores op video vastgelegd en er een DVD van gemaakt. Deze werd vertoond tijdens de evenementen in Sint-Truiden en Zwevegem.

Wil jij de film nog eens bekijken of heb je hem nog niet gezien? Dit kan! De DVD is immers te koop.

Naast de film bevat de DVD ook een fotoreportage over het werk van Marie-Jeanne en het leven op het eiland Flores. De foto's zijn van de hand van Marleen Colson. Gefilmd werd door Luc Graindourze; de montage gebeurde door Marleen en Luc.

Verschillende Indonesische liederen gezongen door de meisjes van het Ashrama en door de kleinere kinderen uit de tehuizen zijn beschikbaar op CD. Met de aankoop ondersteunt U het opvoedkundig werk dat in het Ashrama geleverd wordt.

Prijs voor CD/DVD: 7 euro per stuk. Na bestelling kan alles afgehaald worden bij een van de bestuursleden. Versturen per post kan ook, maar dan komen er de portkosten bij. Deze zijn afhankelijk van de manier van verzenden (normaal, aangetekend, verzekerd,...) en van het gewicht van de bestelling.

De nijverheidsproducten en kaarsjes, die tijdens de beide evenementen werden aangeboden, kunnen gekocht worden telkens U ons kan ontmoeten ergens op een evenement. Meer hierover bij de aankondigingen van onze verdere activiteiten.

HET WAS FANTASTISCH...

...het Fiësta Tropical in Sint-Truiden op zondag 17 juli. De kinderen van Flores waren er ook bij. En jij? Maar misschien wist je het niet? Nieuws pogen wij telkens zo snel mogelijk te verspreiden via e-mail. Dus: zend jouw e-mail adres naar: info@dekinderenvanflores.be. Dan blijf je geïnformeerd en kan je ook op de volgende manifestaties ook aanwezig zijn.



KINDEREN EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING

ONZE VZW IN DE KIJKER



Als eindwerk voor het 6de leerjaar koos Suzy spontaan het werk van Marie-Jeanne in Flores als onderwerp. We mochten haar resultaat bekijken en het naar Indonesië doorzenden. Suzy werd door de onderwijzeres beloond met een schitterende 9,5/10. Wil je dit eindwerkje zelf bewonderen? Zend een mailtje naar... het gekende adres: info@dekinderenvanflores.be en wij mailen jou de elektronische versie. Natuurlijk is het niet de bedoeling om dit werkje, zonder toestemming van Suzy, zelf te verspreiden of op een andere wijze te kopiëren.

Marie-Jeanne, danig onder de indruk, schreef volgend dankwoord:

"Beste Suzy,

ik ontving hier in Flores uw eindwerk voor het zesde leerjaar...Nu wil ik u van harte proficiat wensen voor het prachtig werk dat u geleverd hebt. Het is werkelijk de moeite. U hebt heel kort maar overzichtelijk - met beelden geïllustreerd - ons werk hier bij de minstbedeelden in Flores voorgesteld. Ja wat moet ik nog meer zeggen. Het is natuurlijk niet aan iedereen gegeven om land, thuis en familie te verlaten om zich voor de rest van het leven in te zetten voor mensen welke je vooraf helemaal niet kende, niet verstond enz.,enz.,enz. Maar het is wel een plicht dat wij als meest bedeelden een oog en hart moeten hebben voor mensen die het minder goed hebben op deze planeet. Bij het lezen van uw eindwerk moeten geen vragen meer gesteld worden....er zijn noden...er zijn verschillende redenen welke oorzaak kunnen zijn van bestaande noden...er moet iets aan gedaan worden en in uw werk stel je ook de manier voor hoe kan geholpen kan worden. Ik denk dat de meeste mensen die uw werk lezen onder de indruk zullen komen en dan ook zullen kiezen op welke manier ze hun steentje zullen bijdragen om hulp te bieden "WAAR" te maken. Beste Suzy, indien ik punten mocht geven zou je van mij een score van 95 krijgen met felicitatie's van mijzelf, mama België, en mijn vele medewerksters die ook uw eindwerk bekeken hebben terwijl ik hen de vertaling ervan bracht. Van harte proficiat en daarnaast een woordje van dank voor uw inzet. "Doe stille voort" is een mooi Vlaams gezegde. En als er veel, heel veel mensen zijn die het opnemen voor de noden van de anderen, zal de wereld mooier en beter worden en zal er stiltesaan vrede heersen op aarde. Iets waar wij allen "Jong en oud" .. "rijk of arm" al zo lang over praten en ook zonder ophouden naar streven, Ik ben overtuigd dat het niet bij een eindwerkje blijft maar dat er nog zulke werkjes door u zullen gemaakt worden."Doe stille voort" Dankbaar en genegen.

Colson Marie Jeanne (Mama België vanuit Flores Indonesia)"

Een andere manier waarop de aandacht getrokken werd op ons werk in Flores was het slimme idee van een nieuwe sponsormama om "haar kind" aan te melden bij Radio2 als nieuw lid van de grootste familie van België. De actie van Radio2 bestond erin duidelijk te maken dat hun luisteraarspopulatie de grootste van België is én dat hun luisteraars één grote familie vormen. Haar aanmelding leverde een mooi "geboortekaartje" op en zij won hierdoor een Radio2 kinder-t-shirt. Ook aan haar facebook-contacten vertelde ze over onze vzw.

Een dame, die de filmvoorstelling in Sint-Truiden bijwoonde, werd zo geraakt door de inzet van de meisjes van het Ashrama en door het werk wat de begeleidsters daar leveren dat zij besloot om elke maand 10 euro te storten. Met dit geld kunnen 4 meisjes een plaats krijgen in het Ashrama.

Genodigden op een feestje vragen om geen geschenken voor de gevierde mee te brengen, maar een (gulle) gift te doen aan één van twee goede doelen, waaronder onze vzw, was een gewaardeerde actie van één van onze sponsors.

Misschien nog eens een idee voor onze tiener-sponsors: ook op hun facebook pagina aandacht vragen voor *De kinderen van Flores* of twitteren over het nieuws dat door de vzw verspreid wordt.

Het zal jouw kind maar wezen.

In de vorige nieuwsbrief namen Luc en Marleen jullie al even mee op hun reis door Flores. Er bleven echter nog vele indrukken hangen die zij met u willen delen. Zoals dit voorval.

Op weg naar Maria Visitasi in Nebe. Maumere ligt al ettelijke kilometers achter ons. In een van de kleine dorpjes zien we plots een groep volk langs de weg staan. We zien een jongeman naast zijn brommer liggen. De ernst is duidelijk. Wat over en weer gepraat in het Indonesisch. Ik vraag aan Norma of ik kan helpen. Dokter ben je immers overal. Neen, als buitenlandse mag ik niet helpen. We rijden door. Een wrang gevoel, vele vragen. Norma legt uit. Een ambulance dienst is er enkel in de grote steden en hun buitenwijken. Kleine dorpen worden niet bediend en zij kunnen geen ambulance financieren. Bij een ernstig ongeval wordt eerst de familie gewaarschuwd, die dan de patiënt moet vervoeren. Bij deze jongen was dit echter problematisch. Hij was bewusteloos, had geen papieren, geen GSM, niemand kende hem. De zoektocht naar een familielid was volop bezig. Vol van plaatsvervangende schaamte voor voor hen die dit in de 21ste eeuw laten gebeuren, zijn wij met pijn in het hart verder getrokken.





MIJN GIFTEN. WAT DOEN JULLIE ER MEE?

Een terechte vraag! Hoeveel van uw giften komt daadwerkelijk in Flores terecht?

Het antwoord is heel eenvoudig. 97% gestort op de Continenten-rekening gaat naar Flores. Kontinenten houdt 3% in voor administratie-kosten o.m. voor het maken van de jaarlijkse fiscale attesten. (Even tussen haakjes: giften vanaf € 40 per jaar zijn fiscaal aftrekbaar.) Op deze manier help je de regering

wel niet het begrotingstekort dicht te rijden, maar het draagt wel bij om de gekende 0,7 %-norm voor ontwikkelingssamenwerking te bereiken, waar ook België zich toe engageerde.

Wij dagen onze collega's van andere organisaties uit om het even goed of zelfs beter te doen!

Uw giften op onze Fortis-rekening worden vrijwel volledig doorgestort aan de stichting Nativitas Flores.

Enkel onderstaande activiteiten worden hiermee bekostigd:

- Kosten voor de mailings (enveloppen, gedrukte papieren, portkosten)
- Kosten van evenementen (huur zaal, kost eten en drank, aankopen Indonesisch materiaal voor het winkeltje, ginder gekocht zodat dit ook aan de plaatselijke bevolking ten goede komt)
- Hosting website en huur domeinnaam
- Bankkosten voor overschrijvingen naar Flores
- 2009: aankoop beamer om te gebruiken bij voordrachten.

Maar omdat getallen veel meer zeggen dan woorden, hierbij de gegevens in Euro van de laatste 3 jaren wat betreft onze inkomsten en de algemene onkosten.



	2008	2009	2010
Totaal inkomsten	27.684	27.838	30.419
- adopties	3.927	6.552	7.940
- overige	23.757	21.286	22.479
Totaal uitgaven	1.482	3.466	1.801
Netto-resultaat	26.197	24.372	28.612
Overzicht van de administratieve kosten van de vzw De kinderen van Flores			
Bankkosten	39	84	52
Beamer		829	
Fax		75	19
Mailings	401	967	759
Web-hosting	62	62	50
Totaal administratieve kosten	502	2.015	880

Alle andere kosten worden **NIET** vergoed door onze vzw. Werkuren, gereden kilometers, internetgebruik, gesprekskosten telefoon, papier en postzegels voor afzonderlijke brieven over de updates van de adopties (indien we geen e-mailadres hebben), broodjes na bestuursvergaderingen, computers, videosoftware,... De bestuursleden en vrijwillige medewerkers betalen dit zelf. En zo hoort het ook! Dit kan beschouwd worden als 'giften', voor een gedeelte moeilijk te becijferen, die niet in de begroting van de inkomsten verschijnen maar die toch, in een conservatieve schatting, enkele duizenden Euro's bedragen.

LEER DE BESTUURLEDEN VAN DE KINDEREN VAN FLORES VZW KENNEN.



Van links naar rechts:

Op de eerste rij:

Marie-Jeanne Colson, Pieter-Jan (vrijwillig medewerker), Suzy (vrijwillig medewerkster)

Op de tweede rij:

Claudine Everaert-Vermoortel (penningmeester), Bart Colson (voorzitter), Jan Colson (ondervoorzitter), Tursen Ringston (secretaris)

Op de derde rij:

dr. Freddy Colson (bestuurslid), dr. Marleen Colson (afdeling Sint-Truiden), Luc Graindourze (afdeling Sint-Truiden), Lilian Eilers (bestuurslid)